

IJSHEILIGEN

Geduld is een schone zaak, geduld kan je redden is zo'n uitspraak die oudere mensen nog wel eens gebruiken. En het is ook zo.

We leven tegenwoordig in een tijd dat alles snel moet. Zo werkt het in je tuin niet! Je kunt de natuur niet versnellen, je kunt wel samenwerken met de natuur en ervoor zorgen dat je alles zo goed

mogelijk stuurt zodat de zaden of plantjes zo goed mogelijk groeien en zo weinig mogelijk hinder ondervinden tijdens het groeiproces.

Dus een goed bemeste, luchtige, fijne grond en op tijd een beetje water.



Ik schrijf dit omdat we nu bezig zijn met de "nazorg", we krijgen regelmatig berichtjes dat de zaden niet kiemen. Maar als je om je heen kijkt in je tuin, dan bloeien eigenlijk alleen de hele vroege voorjaarsbloemen, zoals de krokussen, tulpen, blauwe druifjes. In onze tuin beginnen net de knoppen van de fruitbomen open te barsten en worden er blaadjes gevormd. Afgelopen week nog een aantal keren het ijs van de autoruiten gekrabd! Nee, niet zo gek dat er buiten nog niet zoveel opkomt van wat er pas gezaaid is.

Men wil gewoon te snel, ook wij. Met de camper Europa in, weekendje weg met vrienden, naar een festival. Maar ook dat gaat er wel weer van komen, we moeten alleen nog wat geduld hebben.

In de komende weken gaan de temperaturen weer omhoog, ook in de nacht. En dan kunnen de wat meer kwetsbare soorten ook direct buiten gezaaid gaan worden.

Wil je veilig zitten, dan zou je de Ijsheiligen moeten afwachten, dat is van 11 tot 14 mei. Tot dan heb je nog een kans op vorst aan de grond. Als je wel wat eerder wilt zaaien, begin dan op een stukje tuin wat in de volle zon ligt, daar gaat het wat sneller. De schaduwplekken komen over een paar weken wel aan de beurt. Het voorjaar is gelukkig nog lang niet voorbij!

Ik ga nog even de tuin in, dan even "nazorg" plegen en werken we nog een paar orders de deur uit.

Iedereen veel mooi weer toegewenst, geniet ervan en blijf gezond!

Erik

www.basiszaden.nl